

**ΜΗΝΥΜΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΙΛΙΟΥ κ. ΝΙΚΟΥ ΖΕΝΕΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ  
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑμεΑ - 03.12.2012**

*Μετά από το πραγματικά όμορφο θέαμα που μόλις παρακολουθήσαμε από τα μέλη του Αθλητικού Σωματείου ΑμεΑ «Τυρταίος», σας καλωσορίζω στη σημερινή εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα ΑμεΑ.*

*Οι Παγκόσμιες Ημέρες έχουν συχνά την έννοια της επετείου και του εορτασμού. Στην πλειοψηφία τους όμως, οι Παγκόσμιες Ημέρες λειτουργούν ως υπενθύμιση και μία ευκαιρία να εστιάσουμε την προσοχή μας σε κοινωνικά ζητήματα.*

*Η 3η Δεκεμβρίου λοιπόν, μας δίνει την ευκαιρία να εστιάσουμε στα δικαιώματα και τις δυνατότητες των ανθρώπων με αναπηρία, καθώς και να φωτίσουν τα στοιχεία που συνθέτουν μια διαφορετική καθημερινότητα από τους υπόλοιπους ανθρώπους.*

*Είναι Ημέρα ευαισθητοποίησης και υπενθύμισης ότι όλοι μας είμαστε εν δυνάμει Άτομα με Αναπηρία. Αλλά και Ημέρα διεκδίκησης για ισότιμη θέση στην κοινωνία, για προσβασιμότητα, για διασφάλιση της αξιοπρέπειας και του σεβασμού, για την καταπολέμηση των διακρίσεων και άρση των αποκλεισμών.*

*Ως Διοίκηση, με την επίγνωση ότι ζούμε σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο και αβέβαιο κόσμο, το 2010 δημιουργήσαμε το Κέντρο Ατόμων με Αναπηρία σε συνεργασία με εθελοντικούς φορείς, με γνώμονα τα δικαιώματα και τις ανάγκες των ΑμεΑ, σε μια κοινή προσπάθεια να αμβλύνουμε τα καθημερινά τους προβλήματα, έχοντας ως βασικούς στόχους:*

- Την ψυχοκοινωνική υποστήριξη,
- Τη δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου
- Την ανάπτυξη των ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων
- Την ψυχαγωγία και
- Την παροχή συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών στα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους.

Σίγουρα, δεν είναι εύκολο να μπει κανείς στη θέση του ατόμου με αναπηρία και να καταλάβει τις δυσκολίες, αλλά τα άτομα που ζουν υπό το καθεστώς αναπηρίας, βιώνουν την καθημερινότητα πολύ διαφορετικά από τους υπόλοιπους. Κάθε μέρα αποτελεί και μία πρόκληση. Αντιμετωπίζουν την κάθε ημέρα με πείσμα, δύναμη, κόπο και θέληση.

Με τέτοιο πείσμα, τα εμπόδια είναι δυνατόν να ξεπεραστούν και να μετατραπούν σε όχημα επιτυχίας και καταξίωσης σε πλήθος τομέων.

Ένα τέτοιο φωτεινό παράδειγμα είναι και η χρυσή παραολυμπιονίκης Κορδαλή Μαριλένα που βρίσκεται απόψε κοντά μας και που κατέκτησε στους Παραολυμπιακούς αγώνες του Λονδίνου το Χρυσό Μετάλλιο στο Boccia (Μπότσια), ένα Παραολυμπιακό άθλημα για άτομα με βαριές κινητικές αναπηρίες.

Είναι ο Στέλιος Κυμπουρόπουλος, που το 1999 διεκδίκησε το δικαίωμά του να υψώσει την Ελληνική σημαία στην παρέλαση της 28<sup>ης</sup> Οκτωβρίου, ως άξιος δικαιούχος, για να είναι σήμερα απόφοιτος της Ιατρικής Αθηνών, ολοκληρώνοντας και την ειδικότητά του στην ψυχιατρική, και που η ταινία «Με λένε Στέλιο» εμπνευσμένη από τη ζωή του, φωτίζει το πρόβλημα της κοινωνικής αποδοχής, της διαφορετικότητας, αλλά και πτυχές της καθημερινότητάς του ως ΑμεΑ.

Είναι ο δικός μας Βαγγέλης Αυγουλάς, Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου μας, Δικηγόρος, που διεκδίκησε και συνεχίζει να διεκδικεί τα όνειρά του. Είναι κάθε άτομο με αναπηρία, καθημερινός πρωταγωνιστής και νικητής της ζωής.

Το μήνυμα της σημερινής ημέρας, είναι ο σεβασμός στη διαφορετικότητα του καθένα από εμάς, την ίση συμμετοχή στο κοινωνικό γίγνεσθαι και το θεμελιώδες δικαίωμα στις ίσες ευκαιρίες, την ισοτιμία και ισονομία.

Δεν είμαστε όλοι ίδιοι, αλλά είμαστε όλοι ίσοι.

Σας ευχαριστώ.